

Een bemoediging voor Jehovah Getuigen

“Heb uw naaste lief als Uzelf”

Geliefde Jehovah Getuigen,

De Heilige Geest laat mij duidelijk weten dat ik **jullie mag bemoedigen** de geschriften te onderzoeken **in de waarheid**. Jehovah God wil niet dat er ook maar 1 verloren gaat !

Mattheus 18

¹² Wat denken jullie? Als iemand 100 schapen heeft en één daarvan verdwaalt, + dan zal hij toch de 99 andere schapen in de bergen achterlaten en dat ene verdwaalde schaap gaan zoeken?+ ¹³ Ik verzeker jullie: als hij het vindt, verheugt hij zich meer over dat ene schaap dan over de 99 die niet zijn verdwaald. ¹⁴ Zo wil ook mijn* Vader in de hemel niet dat een van deze kleinen verloren gaat.+



Na heel wat **interessante gesprekken met jullie** heeft Jehovah God mij kracht gegeven om dit te boodschappen aan jullie. Ik hoop dat jullie bereid zijn om deze booschap van Jehovah God te onderzoeken voor jezelf.

Johannes 5

³⁹ Jullie onderzoeken de Schrift+ omdat jullie denken dat jullie daardoor eeuwig leven zullen hebben. Maar juist die* getuigt over mij.+

voor alles wat ik in opdracht van Jehovah God schrijf aan jullie, geldt het volgende voor jezelf als gemeentelid in al wat jullie geleerd wordt, en zeker ook naar mij toe:

1 Johannes 4

¹ Lieve vrienden, geloof niet elke geïnspireerde uitspraak,*+ maar onderzoek of de geïnspireerde uitspraken* uit God voortkomen,+ want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.+



Alles is gebaseerd op jullie Bijbel : de Nieuwe Wereld vertaling Herzien 2017 !

Laten we samen gaan kijken wat het Woord van God ons leert.

I) Jezus kent geen zonde !

2 Korinthiërs 5:21

Hij maakte degene die geen zonde kende+ voor ons tot zonde,* zodat we via hem rechtvaardig zouden worden in Gods ogen.+

Het is duidelijk dat Jezus Christus, Zoon van God, nooit heeft gezondigd !

Leviticus 19:11

Jullie mogen niet stelen,+ en jullie mogen elkaar niet bedriegen,+ en oplichten.+

Liegen is een zonde, is 1 van de 10 geboden "Gij zult niet liegen" !

Jakobus 2:10

Want als iemand de hele wet naleeft, maar op één punt een misstap doet, is hij toch een overtreder geworden van de hele wet.+

We kunnen concluderen dat Jezus Christus dus altijd de waarheid heeft gesproken !

II) Jezus is gelijk aan de Vader en behoort ook als God geëerd te worden !



Johannes 10:30

³⁰Ik en de Vader zijn één.*+

Jezus claimt dat Jehovah God en Hij 1 zijn !

Johannes 14:8-10

⁸Daarop zei Filippus: 'Heer, laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden.' ⁹ Jezus zei tegen hem: 'Zelfs nu ik al zo lang bij jullie ben, heb je me nog niet leren kennen, Filippus? Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien.+ Hoe kun je dan zeggen: "Laat ons de Vader zien"?'

¹⁰ Geloof je niet dat ik in eendracht ben met de Vader en de Vader in eendracht is met mij?+ De dingen die ik tegen jullie zeg, spreek ik niet uit mezelf,+ maar het is het werk van de Vader, die in eendracht met mij blijft.

Jezus vertelt hier duidelijk dat het niet nodig is om Jehovah God te zien, want als wij Jezus hebben gezien, hebben we de vader, Jehovah God, ook gezien !

Exodus 20:2-3

² 'Ik ben Jehovah, je God, die je uit Egypte heeft geleid, uit het huis van slavernij.+ ³ Je mag buiten mij* geen andere goden hebben.+

Exodus 20:5

⁵ Buig je er niet voor neer en laat je er niet toe verleiden ze te vereren,+ want ik, Jehovah, je God, ben een God die volledige* toewijding eist.+

Jehovah God wil absoluut niet dat iemand een andere god eert !

Johannes 5:23

²³ zodat alle mensen de Zoon eren zoals ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem heeft gestuurd.+

Hier claimt Jezus Christus ,HEM TE EREN, en wie Hem niet eert, eert de vader niet !

III) Jehovah God is de enige redder ?



Jesaja 43:11-12

¹¹ Ik — ik ben Jehovah,+ en buiten mij is er geen redder.’+ ¹² ‘Ik ben degene die heeft aangekondigd, gered en bekend gemaakt toen er geen enkele vreemde god onder jullie was.+ Daarom zijn jullie mijn getuigen,’ verklaart Jehovah, ‘en ik ben God.+

Jehovah God zegt hier heel duidelijk: er is buiten Jehovah God geen redder !

Johannes 4:42

⁴² Ze zeiden tegen de vrouw: ‘Nu geloven we niet meer alleen om wat jij hebt gezegd. We hebben het namelijk zelf gehoord en we weten dat deze man echt de redder van de wereld is.’+

Titus 2:13

in afwachting van de gelukkige hoop+ en glorieuze manifestatie van de grote God en van Christus Jezus, onze Redder.

In Johannes 4:42 zeggen de Samaritanen dat Jezus Christus de redder van de wereld is ! En in Titus hetzelfde.

IV) Jezus Christus is net als Jehovah God de Eerste en de Laatste, de Alpha en de Omega !



Openbaring 1:8

⁸ 'Ik ben de Alfa en de Omega,'*+ zegt Jehovah* God, 'hij die is en die was en die komt, de Almachtige.'+

Jesaja 44:6

⁶ Dit zegt Jehovah, de Koning van Israël+ en zijn Terugkoper,+ Jehovah van de legermachten: "Ik ben de eerste en ik ben de laatste.+ Er is geen andere God dan ik.+"

Jehovah God is de Alpha en de Omega en ook de eerste en de laatste, daarnaast is er geen andere God dan ik

Openbaring 2:8

⁸ En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt "de Eerste en de Laatste",

Openbaring 22:12-13

¹² "Luister, ik kom vlug! Het loon dat ik geef, heb ik bij me, om iedereen te geven wat hij voor zijn daden verdient.+ ¹³ Ik ben de Alfa en de Omega,*+ de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Het Boek Openbaring is de openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus claimt hetzelfde als Jehovah God: de Eerste en de Laatste en de Alpha en de Omega !

Openbaring 22:20

²⁰ Degene die van deze dingen getuigt, zegt: "Ja, ik kom vlug."+'Amen! Kom, Heer Jezus.'

V) Jehovah God, de Eerste en de Laatste, is nooit gestorven ?



Is Jehovah God ooit gestorven?

Jesaja 44:6

⁶ Dit zegt Jehovah, de Koning van Israël, en zijn Terugkoper, Jehovah van de legers: "Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Er is geen andere God dan ik."

Openbaring 2:8

⁸ En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt "de Eerste en de Laatste", die is doodgegaan en weer tot leven is gekomen:

Hier lezen we toch duidelijk dat de Eerste en de Laatste, datgene wat Jehovah God claimt in Jesaja 44:6, is doodgegaan!

VI) De reden waarom Jezus Christus ter dood is veroordeeld !

Waarom is Christus eigenlijk gedood?

Johannes 10:30-31

³⁰ Ik en de Vader zijn één.* ³¹ Opnieuw raapten de Joden stenen op om hem te stenigen.

De Joden willen Christus stenigen!

Johannes 10:32

³² Jezus zei tegen ze: 'Ik heb jullie veel goede werken van de Vader laten zien. Voor welke daarvan willen jullie mij stenigen?'

Jezus vraagt aan de Joden om welke van de goede werken hij gedood moet worden? Hier het antwoord waarom?

Johannes 10:33

³³ De Joden antwoordden hem: 'We stenigen u niet voor een goed werk, maar voor godslastering.+ Want u bent een mens maar u maakt uzelf tot een god.'

Jezus wordt dus gedood omwille van het feit dat Jezus Zichzelf gelijke stelt met Jehovah God !



VII) De namen, toebedeeld, aan Jezus Christus !

Jesaja 9:6

Want een kind is ons geboren,+een zoon is ons gegevenen de heerschappij* zal op zijn schouders rusten.+Hij zal worden genoemd: Wonderbaar* Raadgever,+ Sterke God,+ Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jehovah God is nooit geboren, en kijk even hier welke namen de geboren Zoon toebedeeld krijgt !

Lieve Jehovah Getuigen,

Zouden jullie Jezus, die in de Bijbel claimt Jehovah God in het vlees te zijn, nu ook, net als de Joden destijds, voor leugenaar uitmaken ? Iemand die geen zonde gekend heeft, dus niet kan liegen ! Hij, die geen begin kent, niet is geschapen, geen oorsprong kent, zoals in Johannes 1:3 hieronder te lezen is:

Johannes 1:3

³ Alles is via hem ontstaan,+ en zonder hem is er helemaal niets ontstaan.

Onderzoek svp alles wat ik hierboven geschreven heb en kijk diep in je hart of jullie gemeente de waarheid verkondigt.....